

NATO:s östexpansion



Sovjetunionen kollapsade år 1991 och Warszawapakten upplöstes.

Varför upplöstes sedan inte även NATO?

Tvärtom - NATO hade snart expanderat österut, med flera nya medlemsstater:

Tyskland, Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen, Slovenien, Kroatien och Albanien.

NATO-expansionen skedde trots utfästelser från USA till president Gorbatjov.

Stefan Lindgren, på webbsidan "8 dagar":

"USA:s utrikesminister James Baker avtalade med Sovjets president Gorbatjov att Nato inte skulle expandera en tum österut."

"I utbyte mot att Ryssland drog bort sina trupper, nära 400 000 man, från delar av Östeuropa och därmed underlättade återföreningen av de båda Tyskland, skulle Nato inte flytta fram sina styrkor i 'tomrummet' efter de sovjetiska trupperna."

Warszawapaktens upplösning år 1991 gav en historisk möjlighet för avspänning och nedrustning.

Ett tillfälle som NATO genom sitt agerande för-satte!

Till detta kom i februari 2014 den våldsamma **statskuppen i Ukraina**, där USA pumpat in 5000 miljoner dollar på regimskiftet.

Ryssland gjorde därvid en motsvarande kupp, som införlivade halvön Krim med Ryssland, för att hindra dess stora flottbas Sevastopol att hamna under NATO-kontroll. Detta har av massmedia och politiker i väst tagits som bevis för att Moskva är aggressivt och "oberäkneligt".

Svenska massmedia är dock ensidiga i sin rapportering, försummar att informera balanserat. Det gör att många svenskar missat dessa fakta:

- Annekteringen skedde utan våld och i enlighet med invånarnas vilja. I en folkomröstning på Krim den 16 mars 2014 uttalade sig drygt 96% av de röstande för en anslutning till Ryssland.

- Krim har tillhört Ryssland alltsedan 1783. Inom Sovjetunionen överfördes området 1954 administrativt till Ukraina, men ingick fortfarande i Sovetunionen till 1991. Majoriteten av Krimns befolkning utgörs av ryssar.

- Majoriteten av befolkningen i östra Ukraina utgörs också av ryssar. Genom folkomröstningar har en majoritet uttalat sig för självständighet gentemot regimen i Kiev.



Carl Bildt - en USA-papegoja

Utgivare av detta flygblad: Jan Milld
e-post: jan.milld@telia.com
<http://www.janmilld.se/nato>